



Het is interessant om te zien hoe het spotlight zich op een jonge acteur richt. Een paar weken voordat *Twilight* in theaters te zien was, bijvoorbeeld, beantwoorde Robert Pattinson in elkaar gedoken een paar vragen op de patio van een chique hotel in Los Angeles. Zijn postuur was bijna een O en hij sprak in de kraag van zijn shirt totdat hij zich, nogal schattig, afvroeg of we niet een minder drukke plek konden opzoeken. Vandaag, in een druk Early Girl restaurant in Asheville, zit een heel ander soort jonge man van een heel ander soort franchise. Josh Hutcherson, 18, eet stralend een snel verdwijnend bord eieren met bacon. Hutcherson speelt de geliefde Peeta in de filmadaptie van Suzanne Collins' aangrijpende dystopische trilogie *the Hunger Games*, een serie waarvan veel denken dat deze net zo groot is als *Twilight*. Hutcherson echter, lijkt zich er totaal niet bewust van. Een groot deel van de Early Girl klanten kan

meeluisteren wanneer hij vertelt over de gretigheid waarmee hij de boeken las. "Ik las de hele serie in vijf dagen" zegt hij luid en vrolijk "Bam, bam! Ja, meer. Kom maar!".

Collins' futuristische serie is een heldenverhaal met een afschuwelijke achtergrond: een regering die kinderen op tv tegen elkaar laat vechten tot de dood. De held is Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), een dappere en veerkrachtige zestienjarige die de plaats van haar zusje inneemt in het sadistische spel en vecht om te blijven leven en huiswaarts te keren om voor haar vaderloze gezin te zorgen. Rondom Katniss bevindt zich een, eveneens overtuigende, groep mannen en jongens. In Gary Ross' dertien+ film (23 maart 2012) speelt Woody Harrelson Haymitch, Katniss' coach bij de Hongerspelen, een dronken maar fatsoenlijke man. Lenny Kravitz speelt haar zachtaardige en loyale stylist Cinna. Donald Sutherland de angstaanjagende vijand, President Snow en Stanley Tucci de gladde tv-presentator Caesar Flickerman. En dan zijn daar haar meest trouwe bondgenoten: haar vertrouwde jeugdvriend Gale (Liam Hemsworth) en Peeta, die door fans van de serie wordt aanbeden omdat hij zo lief is. Peeta heeft een band met Katniss maar moet zelf ook in de Spelen vechten, en er kan maar een winnaar zijn.

Vandaag is de 37<sup>ste</sup> draaidag van *the Hunger Games*. Terwijl Lawrence op de set is - rennend voor haar leven in een afgelegen woud van North Carolina - heeft Hutcherson een dag vrij. Hij acteert sinds zijn negende en is het meest bekend van zijn mooie rol in *the*

*Kids Are All Right.* Wanneer we elkaar buiten de Early Girl ontmoeten voor het ontbijt is zijn welkom warm en herinnerd hij zich een heel kort gesprekje dat we maanden geleden bij een filmfestival hadden. Binnen wordt hij door de hippe serveerster als een graag geziene, vaste gast begroet. En wanneer we gaan zitten is duidelijk waarom regisseur Gary Ross gevochten heeft om hem Peeta te laten spelen, de bakkerszoon wiens beste wapen z'n goed gehumeerde charisma is. Zoals Lawrence zegt: "Josh is zo charmant, en wanneer je in de boeken leest dat Peeta iedereen kan manipuleren, ik bedoel, Josh kan – mmm, ik weet geen metafoor, alleen vieze."



Toen Lionsgate Hutcherson koos waren fans niet meteen gecharmeerd. Ze trokken een agressieve, virtuele, wenkbrauw op, zoals fans dat altijd lijken te doen. Hij was geen kanjer. Hij zou eruit zien als een garnaal naast de

lange Lawrence. In naam van de Spotgaai, hij was niet eens blond! Maar Suzanne Collins was aanwezig bij de auditie van Hutcherson, waarbij hij scènes speelde waarin Katniss vecht om de kritisch gewonde Peeta in leven te houden in een grot, en Collins gelooft in hem. "Mensen laten zich wellicht van hun stuk brengen door bijvoorbeeld de haarkleur van een acteur, of iets fysieks," zegt de auteur. "Maar ik zeg jullie, als Josh paars haar had gehad, en twee meter lange vleugels bij die auditie, dan zou ik zeggen "neem hem, we verzinnen wel iets op die vleugels." Zo goed was hij."

Voordat hij naar de set kwam ging Hutcherson de sportschool in voor een intense training om er zoveel mogelijk uit te zien als een jongen die zijn hele jeugd al zakken met meel sjuwt. Hij kwam ongeveer vijftien pond in spieren aan in drie weken. Zijn haar is blond geverfd, en - wat een opluchting - het staat hem. En over zijn lengte? "Jennifer is geen 6 cm langer dan ik!" zegt hij lachend. "Misschien is ze 1,5 cm langer dan ik. Mensen maken zich om de vreemdste dingen zorgen, en dit is er een van." Maar geen enkele hoeveelheid online handenwringen zal de buzz van deze jongen temperen. "Ik wil niet zo'n acteur zijn die zegt: 'Yeah, deze rol ben ik gewoon.' Maar ik ben het wel!" zegt Hutcherson grijnzend. "Ik ben Peeta. Zijn bescheidenheid, zijn zelfspot, de manier waarop hij met iedereen in een ruimte kan praten."

In het echt is de energie die Hutcherson uitstraalt die van een jongen die zo'n geluk heeft dat het zijn adem doet stokken. Tijdens de eerste draaidag filmde hij en Lawrence een

flashback scene waarin zijn personage een risico neemt door de uitgehongerde Katniss wat verbrand brood te geven uit de bakkerij van zijn vader in District 12. Vlak voor de regisseur “actie” riep merkte Hutcherson dat hij tegen zichzelf zei: “Josh, je bent bij the Hunger Games. Je. Bent. Bij. The. Hunger. Games!”

Niet alleen hij is bij the Hunger Games, zijn vriend Liam Hemsworth (*the Last Song*) heeft de rol van Gale te pakken. De mannen leerde elkaar voor het eerst kennen nadat Hutcherson met Hemsworth's grote broer Chris speelde in een op stapel staande remake van *Red Dawn*. Hutcherson zegt: “Ik stuurde hem een sms met: “Dude, we hebben the Hunger Games! Ik ben zo opgefokt, man, dit is geweldig!”

Hemsworth, die zegt dat hij de rol van de rechtvaardige Gale zo graag wilde dat hij zijn agents waarschuwde dat hij zijn huis zou afbranden wanneer de rol naar iemand anders zou gaan, besloot zijn vriend een beetje voor de gek te houden. “Ik belde hem: ‘He kerel, gefeliciteerd. Echt cool man, ik ben echt blij voor je. Ik kreeg de rol helaas niet, maar veel geluk bij het draaien.’” Toen zei hij dat hij een grapje maakte en de twee verzeilde in een over en weer van “Kerel” en “Bro”.

Hoewel Hemsworth waarschijnlijk het meest bekend is als het aan-uit vriendje van Miley Cyrus, twijfelt regisseur Ross er niet aan dat hij de geschikte acteur is om Gale tot leven te brengen: “Op het eerste gezicht is hij zo knap dat je hem een knappe simpelheid toe wil schrijven. Maar hij

is een fenomenale, subtiele acteur, helemaal in controle van wat hij doet.”



Op de set ervoer Hemsworth, 21 jaar, de sensatie van het ‘de oudste zijn’. (Tot zijn grote teleurstelling miste hij Tucci, Kravitz, Sutherland en, vooral heel pijnlijk – een van zijn favoriete acteurs - Harrelson, die pas in augustus arriveert op een andere locatie waar de Capitool scènes worden opgenomen.) Hemsworth lacht alleen maar wanneer hem wordt gevraagd hoeveel van de jonge acteurs, die de tributen uit de districten spelen die moeten deelnemen aan de Spelen, hem vroegen bier voor ze te kopen. In elk geval kregen hij en Hutcherson een zeer goede band tijdens zijn weken op de set, zo goed dat Hutcherson hem thuis uitnodigde in Kentucky tijdens een vrij weekend om te ontspannen met zijn familie en oma's beroemde gebraden kip te eten. Hemsworth is nu klaar met filmen en heeft een nieuw kamp opgeslagen in Michigan, waar hij



in de Vietnam buddyfilm *AWOL* speelt. Maar, het verhaal gaat dat de twee jongens die rivalen zijn waar het om Katniss' hart gaat, samen een appartement in Los Angeles gaan huren. "Ik denk dat mensen dat wel apart vinden wanneer ze zien dat Peeta en Gale eigenlijk beste vrienden zijn in het echte leven." zegt Hutcherson.

Hutcherson en Lawrence ontwikkelde buiten de camera's meteen een goede verstandhouding. "Er is een broer – zus gevoel tussen hen die denk ik heel goed is voor de dynamiek van hun relatie." zegt Ross. "Voor Katniss is Peeta even wennen. Hij is niet de kanjer waar ze in het begin voor in is. Maar hij houdt al een eeuwigheid van haar, en er is een wonderbaarlijk soort vriendschap tussen Jen en Josh die de Peeta/Katniss relatie goed doet. Ze merkt langzaam dat ze van hem houdt."



Dus, vooralsnog gaan de twee met elkaar om als broer en zus. "We hebben een dummy op de set, een echt naar, eng ding." vertelt Hutcherson. "Pas heb ik 'm in de badkamer van haar trailer gezet en ze vertelde me dat ze zo schrok dat ze in haar broek plaste, zo bang was ze. Ik weet zeker dat ze me terug gaat pakken. En ik ben best bang want ze is zo iemand die nog een stapje verder

gaat, en dan kan er iemand gewond raken."

De acteurs moeten lachen wanneer het maar kan want ze brengen de zomer door in een afschuwelijke wereld. Lezen over kinderen die gedwongen worden elkaar in stukken te rukken terwijl er een tv publiek toekijkt is één ding. Het in het echt zien is wat anders zegt Hutcherson. "Ik dacht dat ik het begreep, het brute van kinderen die kinderen vermoorden." zegt hij. "Maar wanneer je de set op loopt en je ziet al die wapens, en je kijkt rond en ziet een kind dat tien jaar oud is.."

Een andere verwoestende scene in de film zal 'de boete' zijn waarbij kinderen vanaf 12 jaar uit hun huis en bij hun familie vandaan worden gehaald. Deze scènes werden gefilmd tijdens drie bloedhete dagen in een oude katoenmolen. Met meer dan 500 figuranten die de miserabele bewoners van District 12 spelen. "Gary had een grote microfoon en hij sprak er de hele tijd door," vertelt Hutcherson. "Aan het eind van de dag vroeg hij "wie heeft er allemaal het boek gelezen?" Alle 500 kinderen staken hun hand op. En Gary zei: "Ik wil wat zeggen. Ten eerste, bedankt. Jullie deden het allemaal fantastisch. Jullie zijn geen figuranten. Jullie zijn allemaal acteurs. Ik stel jullie werk zo op prijs." Wanneer ik een jonge jongen was, en het was mijn eerste keer op een filmset, en ik had zo m'n best gedaan te doen wat ze vroegen – en dan dat horen, dat zou echt zo goed voelen. Ik bedoel, ik was al gek op Gary, maar ik werd nog verliefder op hem."

Hutcherson heeft nog een maand of zes rust en anonimiteit te gaan, er van uit gaande dat *the Hunger Games* het soort creatieve en commerciële succes is dat wordt verwacht. Hij klinkt onbezorgd over het soort aandacht dat hem te wachten staat. Ja, hij heeft zijn moeder in Kentucky geadviseerd niet het internet op te gaan (“Als ze iets leest (iets gemeens), dan raakt ze helemaal over haar toeren en zegt ze “oh jee, ze zeggen dingen, dat is echt heel vervelend!””). Maar hij lijkt van de zeldzame soort wie het spotlight niet doen zal verschroeien. “Ik weet dat het een grote verandering is, maar ik denk dat het mogelijk is nog wat privacy te hebben wanneer je er op de juiste manier mee om gaat,” zegt hij. “Gewoon door trucken en altijd jezelf blijven.” Hij lacht en slaat vrolijk met zijn vuist op tafel. “En dat is zo grappig want, God bless America, dat is nou precies wat Peeta zou zeggen.”

▪

Entertainment Weekly

5 augustus 2011

